

Dag Ad,

Hieronder een kort verslagje van de werkdag in Kuttেকoven op 9 september 2017.

Om 08:50 was ik reeds ter plaatse om vroege vogels op te vangen.  
Om 09:00 stipt was onze Bert ter plaatse.

Na het academisch kwartiertje wachten op andere werkers ( die niet kwamen opdagen ) hebben we beslist om onder ons tweeën de zaterdagvoormiddag toch maar nuttig door te brengen.

Eerst zijn we naar Broekom gereden om de laatste kerkuilenkast te controleren op een tweede legsel ( was er niet ) er was wel een kerkuil aanwezig.

Daarna zijn we in de loods palen, grondboor en palenklopper gaan halen, om een paar palen te plaatsen aan het draaihekken in Grootloon.  
De koeien gebruikten soms de wandelweg.

Bij het terug in de wagen plaatsen van ons materiaal, zagen we de verantwoordelijke van het Grootloonse kerkje.  
Vriendelijk gevraagd aan de dame of we in de toren mochten, om de kerkuilenkast te controleren, en dat mocht.

Op gevaar van lijf en leden, is Bert dan de reeds half vergane kerktoren in gekropen om die kast te controleren.

Was dus bewoond door duiven.

Bert ging proper de toren in, en te zien aan zijn kleren, was hij de eerste sinds tientallen jaren die nog in de toren was geweest.

Hij hing van kop tot teen vol spinnenwebben en andere stoffige materialen.

Terug naar de loods, alles mooi op zijn plaats gelegd, en de voormiddag was voor ons geslaagd.

Zoals steeds hadden de afwezigen weer een mooie voormiddag gemist.

Groeten,

Jos

Kleine anekdote

Toen we niet al te stil, de kerk ingingen met onze ladder, zat er net een groep wandelaars uit Turnhout te genieten van het kunstwerk in de kerk.

Ze hadden de deur al dichtgedaan om geluiden buiten te houden, en net dan komen wij binnen met een luidruchtige ladder.

Maar ons werk werd geapprecieerd, en het stoorde hun niet.

Zeker omdat er ook een vogelringer in die groep zat.