

Vleermuizenwandeling in de vallei van de Herk - Helshoven

Trek de wondere wereld van de vleermuis in.



Vleermuizen zijn fascinerende diertjes. Zowel hun voorkomen als hun levenswijze leveren stof voor unieke, intrigerende verhalen. Vleermuizen worden in verband gebracht met de geheimen van de nacht, met de dood en begraafplaatsen en met de horror van bloederige situaties en vampiers.

Menig avondwandelaar zal wellicht al een koude rilling gevoeld hebben wanneer, aan de rand van het bos, een vleermuis rakelings over zijn of haar hoofd scheerde.

Nochtans is de vleermuis een uiterst kwetsbaar diertje dat ons helpt om vervelende insecten op te ruimen maar wiens voortbestaan alleen gegarandeerd kan worden wanneer we speciale beschermingsmaatregelen nemen. Tijdens een avondwandeling de echte bijzondere natuurgeheimen ontdekken van de vleermuis, maar ook kunnen 'voelen' hoe de fantasie geprikkeld kan worden bij het aanschouwen van die bijzondere diertjes, is een enige, niet te missen, natuurbelevingsactiviteit.

Je krijgt meteen ook informatie over wat je zelf kan doen om deze unieke wezentjes te helpen overleven. In Vlaanderen leven er 20 (allemaal beschermde) soorten, waarvan er niet minder dan 16 op de lijst staan van 'vermoedelijk bedreigd' tot 'uitgestorven'.

Trek samen met een gids Lydia Vanberghe de wereld van koesterbuur de vleermuis in. Het is een unieke kans om over dit nuttig zoogdier te leren.

Ook zal er bij helder weer een sterrenkijker aanwezig zijn die u een andere wonderlijke wereld zal laten zien n.m.l. de sterren (gids Koen Debay)

Wij komen samen op zaterdag 23 augustus aan de Kapel van Helshoven te Hoepertingen Helshovenstraat z/n om 21u00

Voor info : Stefan Carolus 0497-242138 (Natuurpunt Borgloon)

Charlie Claesen 0479-900606 (De Herk Natuurpunt Heers)